

Een geslaagde gabbai opleiding

Voor het eerst organiseerde het Levisson Instituut een gabbai opleiding, waaraan 35 mensen deelnamen. Bijzonder was dat er uit alle gemeenten binnen het Verbond vertegenwoordigers kwamen. Ook Beit Ha'Chidush had drie mensen gestuurd. Sommige deelnemers zijn al jaren actief als gabbai, anderen moesten er nog voor worden opgeleid.

De lessen werden verzorgd door de decaan van het Levisson Instituut, rabbijn Menno ten Brink, bijgestaan door collega rabbijnen en enkele zeer ervaren *gabbaiem* en *sjammasjiem* uit de verschillende gemeentes. Hierdoor en door de inbreng van de deelnemers kwamen ook duidelijk de verschillende gebruiken in de gemeentes naar voren, wat de discussie levendig maakte. Dat de lessen in Amsterdam, Utrecht en Den Haag werden gehouden, bood de deelnemers de gelegenheid andere LJG-sjoels te ervaren. De verbondenheid met de liberale gemeenschap in Nederland kwam zo goed tevoorschijn. De onderwerpen die aan de beurt kwamen, waren zeer wisselend, van de historische ontwikkeling van de sjoel en zijn functionarissen, wat doe je bij een *choepa*, welke *mitswot* zijn, op welke melodie zing je een *Misjeberach* tot hoe houd je een Torarol vast.

Francine Püttmann



De bijna voltallige groep deelnemers en cursusleiders (foto Robert Kiek/Ido Menco)