

*De vragen: Wat is uw toelatingsbeleid? Hoe bent u tot dit beleid gekomen?  
Wat zijn uw ervaringen ermee?*

**Barbara Tanenbaum**

## **Het beleid van Moos! ten opzichte van ‘vaderjoden’**

### **1. Oprichting van Moos!**

*Moos! is een vereniging voor jongeren tussen de 18-35 die bezig willen zijn met hun jodendom. Zo is het vastgelegd in de statuten. Moos! is een vereniging om mensen met een joodse achtergrond meer kans te bieden iets te doen met hun joodse identiteit. Moos! organiseert activiteiten in brede zin: wèl met joodse inslag, maar niet met religie.*

Het doel van de vereniging is organiseren van activiteiten voor joodse jongeren, het bieden van een forum voor gesprek en discussie, politiek en cultureel activeren en bijdragen aan de bewustwording van de joodse identiteit van de leden.

Moos! is opgericht in 1995 op het moment dat joodse studentenvereniging Ijar de statuten had veranderd om alleen halachische jongeren toe te laten. Moos! begon met een idee om een vereniging op te richten waar iedereen welkom was, in ieder geval waar niet bij voorbaat al mensen uitgesloten werden. Er werden echter wel randvoorwaarden gesteld: niet iedereen was welkom. Aspirant leden moeten wel binding hebben met het jodendom en bezig zijn met dat deel van hun identiteit. Bij beoordeling over toelating wordt door het bestuur gevraagd naar de motivatie voor lidmaatschap.

### **2. Beleid van Moos! ten opzichte van vaderjoden**

Bij de oprichting is veel discussie geweest over wie er lid mocht worden en wie niet. Uiteindelijk werd besloten een pluriform karakter neer te zetten: iedereen die met z'n jodendom bezig is, orthodox of seculier, opgevoed met tradities of niet, onafhankelijk van het aantal joodse voorouders, is welkom. Iedereen die de doelstellingen nastreeft en bezig is met z'n jodendom wordt geaccepteerd.

Het pluriforme karakter heeft ook discussie met zich meegebracht: in het begin is het open karakter van Moos! een belangrijk thema geweest. In de latere jaren is dit als discussiepunt minder belangrijk geworden. Er blijft echter wel discussie over andere zaken zoals kasjroet en het al dan niet organiseren van activiteiten op de shabbat. Moos! probeert rekening te houden met iedereen, zodat ook traditionele en religieuze mensen zich welkom voelen.

### **3. Ervaringen**

In 2004 is een activiteit geweest over vaderjoden en gemengde relaties. Er was een grote opkomst en veel interesse voor dit onderwerp. Het onderwerp vaderjoden was tijdens die activiteit maar ook tijdens andere activiteiten bespreekbaar. Mensen kunnen spreken over hun identiteit omdat zij er niet op beoordeeld worden. Ze kunnen er open over zijn zonder te worden afgewezen.

Moos! is er voor mensen die bezig willen zijn met hun joodse identiteit. Iedereen die binnen die brede marge valt, is welkom. Het thema 'vaderjood' is geen issue, omdat de leden zelf invulling geven aan de definitie 'who is a Jew?' Moos! is geen religieuze vereniging; activiteiten hebben betrekking op de joodse cultuur. Dat is ook de ervaring: mensen voelen zich prettig binnen Moos! omdat de joodse wet niet domineert. Een van de leden gaf het voorbeeld: het is net als met schoenmaat 39: het is onderdeel van wie je bent. En Moos! geeft leden de mogelijkheid om verdieping te vinden in het joodse deel van hun identiteit.